



Herdenking  
bij het monument  
Verzetstrijders Allardsoog

9 april 2021

Twee minuten

twee minuten nadenken  
over de dingen  
die je wat doen

secondenlang  
kijken naar het onschuldige gras  
met het hoofd gebogen

iedereen, ja, echt iedereen  
is voor één keer samen  
gezamenlijk stil

vragen zijn er  
over de dingen die zijn geweest  
antwoorden ook, helaas  
voor de mensen die er niet meer zijn

ogen  
vol van angst  
sterren  
vol van schaamte  
worden nu herdacht

twee minuten  
symbool van kracht

Benjamin Derksen

## Licht en donker

Donker was het in de oorlogstijd.  
Dat is nu eenmaal een feit.  
Deze tien mensen en vele anderen  
herdenken wij. Omdat ze hier zijn  
gestorven. Door wrede mensen  
bedorven. Het is nu anders  
mooi en vredig. Deze dag is speciaal  
voor hen geschreven  
Licht en donker  
Vrede en oorlog  
Samen herdenken we nog  
Ik wil geen oorlog. Niet een  
zoals deze. Ik wil nu  
nu licht en vrede, Voor  
iedereen een zelfde toekomst gegeven

Mirre Nieveen

## Herdenken

Het hele jaar rustig  
Mensen wandelen langs  
Op een plein  
Iedereen vindt het gewoon  
Sommigen vinden het mooi  
De meesten realiseren  
Tijdens het passeren  
Niet de betekenis  
Van mij  
Één dag  
In het jaar  
Sta ik in het middelpunt  
Er worden kransen bij  
Me neergelegd  
Terwijl niemand 2 minuten lang  
Ook maar iets zegt  
Denkend aan  
Al die doden  
Onschuldige mensen  
Soldaten en ook heel veel joden  
Nu al zes-en-zeventig jaar  
Dood maar nog niet vergeten  
Dat laten de stille mensen weten

Freek de Kort

## Gevochten voor de toekomst

Hier  
op deze plek  
voor onze voeten  
10 mensen  
vermoord en begraven  
gevochten voor hun leven  
en voor dat van ons  
en voor alle andere mensen  
ze hebben gevochten voor de toekomst  
voor vrijheid en vrede  
gevochten voor het leven  
ook al zou het die van hun kosten  
ze hebben gevochten voor ons  
gevochten voor de toekomst  
waarin we nu leven

Esmee Balm

OBS De Oanrin

CBS Betrouwen

